

## STRAATVERHALEN

Verhalen liggen voor het oprapen, op straat, om de hoek of aan je voeten.

In 'Straatverhalen' telkens een korte vertelling over een plek in de buurt en wat zich hier ooit afspeelde.

TEKST FLORINE KUETHE  
FOTO HARRY VERWAYEN

## De kunstenaars van de kade

Dit is Erik Cox, bewoner van de Toussaintkade nr. 19. Erik is vormgever en meubelmaker, maar bovenal kunstenaar. Op dit moment werkt hij aan 'Miles and Miles', een serie werken gemaakt van oude schoenzolen. De titel verwijst naar de grote afstand die met de schoenen is afgelegd. Ook langs deze kade zijn veel stappen gezet, door Erik en door de kunstenaars die hem voorgingen.

### VEENLAANTJE

De kunstenaar en filosoof Frans Hemsterhuis liep hier bijvoorbeeld rond. Tot aan zijn dood in 1790 woonde hij ter hoogte van nr. 20 in het buiten 'Vorstelijk Thuynzicht'. Toen heette de straat nog het Veenlaantje. Destijds was dit een landelijk gebied met weilanden en landgoederen van welgestelde Hagenaars.

### TRUITJE TOUSSAINT

Ook Anna Geertruida Toussaint, naar wie de straat vernoemd is, heeft hier meters gemaakt. Na een aantal ongelukkige liefdes

trouwde zij met Haagse School-schilder Johannes Bosboom met wie ze vanaf 1877 op nr. 21 woonde. 'Truitje' schreef historische romans en is een van de belangrijkste schrijvers uit die tijd. Het atelier van Bosboom zou vanaf 1911 als leeszaal dienen. Begin jaren '20 werd een groter pand betrokken dat wij inmiddels kennen als 'de oude bieb' aan de Bildoerijkstraat.

### BROODFABRIEK

Tussen twee galleries leidt een poort naar de binnenplaats van de oude Haagse Broodfabriek. De schoorsteen en de rails herinneren hier aan een tijd van grote bedrijvigheid. In de oude bakkerij vind je nu ateliers en een expositieruimte van kunstenaarscollectief Quartair. En zo zetten almaar weer nieuwe kunstenaars stappen langs deze schilderachtig mooie kade.



VOOR MEER STRAATVERHALEN  
EN HISTORISCHE ANEKDOTES:  
[WWW.FACEBOOK.COM/  
HAAGSELIEFDE.](http://WWW.FACEBOOK.COM/HAAGSELIEFDE)